

Karkbazar

Een preutse oolde vri'jster
van krapan vuuftig jaor
Die maekte bi'j de karkbazar
de grabbeltonne klaor
Doe vuulde zi'j wat kriebelen!
Et was niet te geloven
D'r kreup wat vreselik griezelligs
heur di'jbien langs, naor boven!

Een moes, docht zi'j, oe heden,
dat beest kroept naor mien billen
Ik moet 'm pakken, now mittien,
want aandere gao ik gillen!

Ze greep onder heur rok en vun
niet slechts de moes, oh nee!
Ok de vingers, alle tiene,
van de dominee!
Niet kwaod wodden! reup dominee
Ie vraogen d'r omm', want kiek
Et staot hier op dat bodtien:
grabbelen veur een piek

De vri'jster, van de schrik bekommen,
docht: ha, dit is mien kaans
Now eindelijk, nao vuuftig jaor,
hebb' ik dan ok es sjaans

Et volk dat d'r omhenne ston
mit roddel en gebabbel
Zee: kiek die oolde vri'jster es,
ze gooit heur naem te grabbel

Mar oolde vri'jsters her en der,
d'r is nog hoop, zo zien jim mar
Wie graeg nog an de man kommen wil
gaot helpen bi'j de karkbazar

Niet alle zegen komt van boven
ok van beneden, reken mar
Dus wie nog an de man wil,
gaot helpen bi'j de karkbazar

tekst en muziek:
Jan Oosterhof