

King of the Road

Pas as de straote braant (heb ik)
vaast et stuurwiel in de haand
Zie ik et tankstation
gooi ik 'm vol en beweere de bon (en dan)
gaot et plaankgas over straot
cool, hoe mien BMW wegblaost (ik bin)
krek zoen Formule-1-piloot
King of the Road!

Et linkerspoor is haost nooit vri'j
ik blinke links en scheure rechts veurbij
Mar doemt een file op
krieg' ik de kolder in de kop (ik ried)
200 of meer as 't kan (want ja)
waorveur is die vluchtstrook dan?
Nuom mi'j now toch niet 'chaoot'
King of the Road!

Privé bin ik aorig en help altied
In de auto is 't een aander liet
Ik zegge vrundelik "mooie dag vandaeg!"
veur ik jow de sloot in jaeg (mar ik)
vien daor niks biezunders an (ik bin een)
hiel gewone machoman (ik bin)
echt zoen autobaan-despoot
King of the Road!

Dat het allemaol niet veul zin (mar ja)
et zit d'r in mien genen in
De auto is et waopen van de kleine man
Hoe groter de waegen, hoe kleiner et ego
Ik plakke mennig bumpertien (en ik)
kan gien auto's veur mi'j zien (ik bin)
cool en rap en een idioot
King of the Road (ik bin de)
King of the Road (ik bin de)
King of the Road

tekst en meziek:
Jan Oosterhof